

Vaste Rots van mijn behoud

1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schouw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

3. Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit de aardse woon
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Zoek eerst het koninkrijk van God (WK 249)

1. Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Refrein

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja
Refrein

3. Bid en u zal gegeven zijn,
zoek en u zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Refrein

Machtig God, sterke Rots (WK 453)

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aarde en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest, die in ons woont.
Prijs de Koning der heerlijkheid.
Prijs Hem tot in eeuwigheid.

Welzalig de man, die niet wandelt (WK 8)

Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Stilte over alle landen (WK 523) (indien mogelijk staande)

1. Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaâm de handen
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze Here, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven
in deze nacht.

2. Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaâm de handen
voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen
zijn wij vannacht.